

## Söka förnyelse

### DAG 3 - ÖVERLÅTELSE ÄR NYCKELN

”Frambär er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst.” (Rom 12:1).

#### Min resa

Jag var en 36-årig affärsman när en vän, som var pastor, plötsligt gick bort, 41 år gammal. Detta fick mig att tänka: Vad skulle hända om Gud kallade mig att bli pastor? Det ville jag inte alls. Under en hel vecka kämpade jag bittert och förhandlade med Gud – morgon, middag, kväll. Jag förklarade för honom hur jag kunde tjäna honom på andra sätt. Uppenbarligen lyssnade han inte på mina invändningar, och när jag knäböjde vid min säng och hade slut på argument fick jag en stilla tanke: Gud älskar dig! Och jag tänkte: Ja, jag tror på det här.

Efter ett par minuter ledde min förtröstan på Gud mig till att fullständigt överlåta mig. Sen fick jag frid. Och ett och ett halvt år senare kallade Gud mig att bli pastor. Åratal senare är jag fortfarande tacksam till honom. Det var hans oändliga kärlek och vishet som visade mig en fullständigt annorlunda väg än vad jag hade i huvudet. Nu ser jag att denna överlåtelse frigjorde stora välsignelser i mitt liv. Gud ledde mig på den bästa möjliga vägen.

#### Varför överlåtelse?

Som Garrie F. Williams skriver: ”Full överlåtelse är nyckeln till frälsning, till pånyttfödelse, till seger över synd och frestelse och den heliga Andens fullhet.” (*How to be Filled With the Holy Spirit and Know It*). Vi kan inte nog understryka detta uppmuntrande budskap. Precis som jag måste överlåta mig innan Gud kunde använda mig helt och fullt så var aposteln Paulus tvungen att ge upp sitt gamla liv och sina planer när Gud kallade honom på vägen till Damaskus. I Romarbrevet uppmanar Paulus de troende att ”frambara sig själva som ett levande . . . offer” och ”låt[a] honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten” (Rom. 12:1; 6:13). Många har inte överlåtit sig själva till Gud (ofta beroende på okunnighet) men i stället tagit livet i egna händer. De saknar den heliga Andens kraft som är den gåva som för med sig alla andra Guds gåvor. ”Men precis som alla andra löften har det getts med villkor. Det finns många som tror och påstår att de ber om Herrens löfte. De talar om Kristus och om den helige Ande men utan att det blir till någon nytta för dem. De överlåter inte sina sinnen så att de kan bli vägleda och styrda av de himmelska krafterna” (*Messias*, s. 626). Som människor motstår vi att säga upp vår frihet, men Guds önskan för oss är den motsatta: ”Gud vill bota oss. Han vill befria oss, men han kan inte göra det förrän vi har lämnat oss helt till honom. Då kan han skapa oss på nytt och ge oss en ny natur” (*Vägen till Kristus*, s. 49). Ett liv i synd är inte så fritt som vi försöker inbilla oss. ”Var och en som vägrar att överlämna sig till Gud står under en annan makts kontroll. Han är inte sin egen. Han kan tala om friheten, men han befinner sig i det mest förnedrande slaveri. Han tillåts inte att få se evangeliets skönhet, eftersom hans sinne står under Satans kontroll. Han smickrar sig med att han leds av sitt eget omdöme, men samtidigt är det mörkrets furstes vilja som han lyder. Jesus kom för att befria människan från syndslaveriets bojar” (*Messias*, s. 434). Vad förlorar vi genom att överlåta oss till Kristus? Han kan befria oss från vår egen tyranni – från avund, bitterhet, grälsjuka, girighet, beroende, ilska, stolthet, öarlighet, missmod, mindervärdeskomplex med mera. Kom ihåg att varje människa är sitt eget största problem. Du är ditt eget största problem. ”I förändringen som sker när människan överlämnar sig åt Kristus finns den högsta formen av frihet” (*Messias*, s. 434).

Men en krukmakare kan bara arbeta med den lera som han har i händerna. Det är därför vi erbjuder Gud oss själva. ”Att överlåta all vår kraft till Gud förenklar problemet med livet. Det försvagar och förminskar tusentals strider med det naturliga hjärtats passioner.” (*My Life Today*, s. 6) Bara överlåtelse leder till ständig glädje. ”De som tar Kristus på hans ord och överlämnar sig åt honom och låter sig ledas av honom kommer att finna frid och stillhet. Ingenting här i världen kan göra dem bekymrade när Jesus gläder dem med sin närvaro. I fullkomlig frid finns fullkomlig vila.” (*Messias*, s. 301). Han inbjuder dig idag till att uppleva denna fullständiga vila!

#### Använda Guds ord i bönen

Gör oss till redskap för din kärlek. ”Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten.” (Rom. 6:13) Herre vi vill ge dig varje del av våra liv. Använd oss som redskap till din ära.

Gör våra liv till en gudstjänst. ”Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambara er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst.” (Rom 12:1) Fader, tack för att du inbjuder oss till att bli nya skapelser. Visa oss hur vi ska överlåta oss dagligen till dig utan några begränsningar. Hjälps oss att följa dig i allting genom din kraft.

Skydda oss från den onde. ”Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den Onde kan inte röra dem.” (1 Joh. 5:18) Tack Herre för att du har lovat att beskydda oss för den onde när vi är överlåtna till dig. Led oss på din väg till fullkomlig glädje.

---

## FLER BÖNEFÖRSLAG

- Tacksägelse och lovprisning: Tacka för specifika välsignelser och prisa Gud för hans godhet.
  - Bekännelse: Använd ett par minuter till personlig bekännelse och tacka Gud för hans förlåtelse.
  - Ledning: Be Gud om vishet inför nuvarande utmaningar och beslut.
  - Församlingen: Be Gud välsigna ansträngningarna i vårt lokala, regionala och världsomspännande samfund.
  - Lokala önsknings: Be för församlingsmedlemmars, familjens och grannars nuvarande behov.
  - Gensvar: Ta tid till att lyssna till Guds röst och svara i form av lovprisning och sång.
-