

## Söka förnyelse

### DAG 4 - VÄCKELSE I PRAKTIKEN

”Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.” (Jak. 4:2,3).

#### Föreställ dig möjligheterna

Tänk dig att någon predikar om väckelse i din kyrka. Med en avslutande vädjan inbjuder predikanten lyssnare att ta emot Jesus och alltid följa honom. Kanske ingen svarar. Kanske några. Kanske många. Sedan Gud skapade människan med fri vilja kan vi inte ansvara för hur andra svarar på en inbjudan. Men när många tar emot Guds budskap och praktiserar det – vare sig på grund av en predikan, personliga bibelstudier, vänskapsevangelisation eller gudomliga överraskningar – så är vårt vittnesbörd tydligen framgångsrikt. Detta slags effektivitet är en gåva av den heliga Anden. Vi står där – förbluffade – och ser Gud utföra mirakel. Men alltför ofta är våra kristna liv allt annat än effektiva. Det betyder inte att våra program i kyrkan eller våra planer för att nå ut är meningslösa. Herren har säkerligen välsignat – så långt som möjligt – våra uppriktiga mänskliga ansträngningar. Men hur mycket större skulle inte vår erfarenhet bli om vi tog emot den fullständiga utgjutelsen av den heliga Anden? Bara Gud känner till möjligheterna. Predikanten Henry T. Blackaby skriver: ”Han kommer att åstadkomma mer på sex månader genom ett folk som överlämnade sig till honom än vi skulle kunna på sextio år i egen kraft och egen vishet.” (Blackaby: *Experiencing God* s. 108, reviderad utgåva). Att be om väckelse är viktigt, men vi kan inte stanna där. Jag inbjuder dig att vidta de nödvändiga åtgärderna för att verkligen uppleva personlig väckelse. Med Guds välsignelse kan ditt liv bli mer kraftfullt och meningsfullt än någonsin tidigare. Ditt hem och din församling kan också uppleva nytt liv.

#### Vad är det som saknas?

Först några frågor. Vad är kärnan i alla våra problem? Är den andlig? Kan vår brist på den heliga Anden vara grunden för vår ljumma kristna erfarenhet? Om svaret är ja, varför saknar vi då den heliga Anden i våra liv? Bibeln svarar: ”Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.” (Jak. 4:2,3).

Som vi lärde oss i läsningen för dag 1 inbjuder Gud oss att hela tiden be om den heliga Anden i våra liv. ”Varför hungrar och törstar vi inte efter Andens gåva, då det är medlet genom vilka vi får kraft? Varför talar vi inte om den, ber om den, predikar om den?” (Testimonies for the Church, vol. 8, s. 22?) Jakob säger också att vi inget får därför att vi ”ber illa”. Kanske menar han att Gud inte kan välsigna när våra tankar handlar om ”saker efter köttet”. Paulus förklarar: ”Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid.” (Rom. 8:6)

Vad är det för ”köttets sinnelag” som Paulus pratar om? Guds ord beskriver faktiskt tre grupper av människor och deras förhållande till honom. Inom varje grupp finns många variationer beroende på uppfostran, arv, självkontroll, ålder, kultur, utbildning osv. Men trots de här skillnaderna ser vi bara tre basgrupper: den ”naturliga” eller ”världsliga” människan, den ”andliga” eller ”andefyllda” människan och den ”köttsliga” människan eller människan ”av köttet”. Dessa tre grupper beskrivs i 1 Kor. 2:14-16 och 3:1-4. Här ska vi bara nämna den naturliga människan i förbigående. Hon lever i världen och har ännu ingen relation med Gud. Församlingsmedlemmar tillhör de andra två grupperna, och en snabb blick på varje beskrivning hjälper till att visa var problemet främst döljer sig. Frågan är vilken grupp jag tillhör. Ett kort test skulle hjälpa till med självbedömningen – när vi kommer ihåg att vi vill titta på våra egna liv, inte andras! Vad för slags person är du? Naturlig: har ingen gudsrelation. ”Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom,” (1 Kor. 2:14). Andlig: har en fullständig, genuin relation med Gud. När vi är andliga ”[tänker] vi Kristi tankar.” (1 Kor. 2:16). Köttlig: har en förvrängd eller kluven relation med Gud ”Och jag kunde inte heller tala till er, bröder, som till andliga människor, jag fick tala till sådana som var kvar i sin köttsliga natur, till spädbarn i Kristus.” (1 Kor. 3:1) Dag 5 kommer frågan: Vad är skillnaden mellan en andlig och en köttlig kristen?

#### Använda Guds ord i bönen

Den heliga Anden styr våra tankar. ”Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade.” (Rom. 8:5). Far, vi vet att vi antingen står under köttets inflytande eller under den heliga Andens. Gör oss till andliga kristna och vänd våra tankar mot andliga ting.

Vi är inte längre utlämnade åt våra begär. ”Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär.” (Gal. 5:16). Herre, tack för att den heliga Anden bryter ner syndens makt i våra liv. Låt Andens frukt växa i våra hjärtan. Vi tackar dig för detta underbara löfte.

Anden befriar oss från fördömelse. ”Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.” (Rom. 8:1, 2). Far, vilken välsignelse att veta att syndens bojor är brutna när vi lever i den heliga Anden. Tack för att Kristus tog vår skuld på sig och befriade oss från synd och död.

---

**FLER BÖNEFÖRSLAG**

- Tacksägelse och lovprisning: Tacka för specifika välsignelser och pris Gud för hans godhet.
  - Bekännelse: Använd ett par minuter till personlig bekännelse och tacka Gud för hans förlåtelse.
  - Ledning: Be Gud om vishet inför nuvarande utmaningar och beslut.
  - Församlingen: Be Gud välsigna ansträngningarna i vårt lokala, regionala och världsomspännande samfund.
  - Lokala önskingar: Be för församlingsmedlemmars, familjens och grannars nuvarande behov.
  - Gensvar: Ta tid till att lyssna till Guds röst och svara i form av lovprisning och sång.
-