

Söka förnyelse

DAG 6 - GUDS LÖSNING PÅ VÅR KAMP

”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.” (Luk. 9:23, 24)

Två hemligheter för att förbli pånyttfödd

Jesus erbjuder en lösning för dem som är kvar i sin gamla natur och vill bli andliga kristna. Han säger: ”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er.” (Joh. 15:4) Med andra ord ”stanna hos mig”. Men hur? Ellen White säger att bli kvar i Kristus betyder: 1. ”att vi tar emot hans Ande hela tiden” och 2. ”Vi har överlätit vårt liv till att tjäna honom utan några reservationer” (*Messias*, p. 630). Denna tvådelade lösning leder inte bara till pånyttfödelse men också till ett lyckligt kristet liv. Varför? Jesus sa: ”Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig.” (Joh. 15:11) Genom att ta de här två stegen upplever vi ”Kristus i er” eller hans närvaro i vårt vardagsliv, och det betyder att vi delar hoppet om hans härlighet (Kol. 1:27). Det viktigaste: vi ber dagligen om och får genom tro utgjutelse av den heliga Anden, och vi överlämnar dagligen allt vi har och är till Gud. Han ger oss glädjen! Dag 1 talade vi om hur viktigt det är att be om den heliga Anden och dag 3 studerade vi vårt behov av överlåtelse. I dag ska vi titta en gång till på dessa två steg – med särskilt fokus på vårt behov av att be och överlåta oss varje dag.

Varför ska vi be dagligen om den heliga Anden?

För många år sedan läste jag en berättelse om en gangster som blev omvänd. Han erkände helhjärtat mened, stöld och andra brott och som ett resultat upplevde han ett fantastiskt gudomligt ingripande. Gud vände upp och ner på hela hans liv. Detta gjorde intryck på mig. Jag sa till mig själv att jag gjorde väl ifrån mig i det mesta, men jag hade ingen liknande erfarenhet. Så jag bad: ”Herre, jag vill också bekänna alla mina synder som jag vet om och de synder du behöver visa för mig. Dessutom ska jag gå upp en timme tidigare varje dag för att be och läsa Bibeln. Jag vill se om du kommer att gripa in även i mitt liv.” Pris ske Gud, han grep in i mitt liv! Inte för att det var någon merit att gå upp tidigt, men för att jag dagligen ställde mig där den heliga Anden kunde nå mig. Om ett dop av den heliga Anden var en daglig nödvändighet för Jesus på den här jorden, hur mycket mer behöver inte vi den här kraften? Paulus skriver om den inre människan ”förnyas dag för dag” och han ber att Gud ska ge sitt folk ”kraft och styrka åt [deras] inre människa genom sin ande.” (2 Kor. 4:16 och Ef. 3:16). Och Ellen White ger oss detta hopp: ”Herren är mer villig att ge den helige Ande till den som tjänar honom än vad föräldrar är villiga att ge goda gåvor till sina barn. Varje människa som är Kristus medarbetare skulle be till Gud om att bli döpt i den helige Ande varje dag” (*Genom vatten och eld*, s. 50). Vår inre människa behöver daglig omsorg.

Varför ska vi överlämna oss dagligen till Jesus?

I ett försök att hjälpa sina lärjungar att förstå lärjungaskapets innebörd av offer sa Jesus till dem: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.” (Luk. 9:23) Att förneka mig själv betyder att ge Jesus kontroll över mitt liv varje dag. Aposteln Paulus förklarar det så här: ”Jag står inför döden varje dag” (1 Kor. 15:31). Som människor vill vi inte underkasta oss, för vi glömmar att ”när jag är svag då är jag stark.” (2 Kor. 12:10). Vi får fysiskt liv när vi föds, men vi åter fortfarande varje dag för att få behålla hälsan. Vi får ett andligt liv när vi föds på nytt, men vi behöver fortfarande andlig föda, annars dör vi. På samma sätt som vi inte kan äta vår mat i förväg kan vi inte överlåta oss till Kristus för morgondagen. Ellen White skriver: ”Hur fullständig vår helgelse än var vid vår omvändelse betyder det ingenting om den inte förnyas varje dag” (*Our Father Cares*, s. 144)

Hur vi kommer igång

Det bästa sättet – och enda sättet – att dagligen få den heliga Anden och överlåta sig till Jesus är att varje dag ha en personlig andakt. Om vi inte väljer Gud varje dag är våra löften och goda avsikter som skrift i sanden. Vill du förbinda dig att dela den bästa delen av den här dagen med honom? ”Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” (Matt. 6:33)

Använda Guds ord i bönen

Stanna kvar i den bästa relation som finns. ”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig . . . Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.” (Joh. 15:4, 7) Tack Herre, för att du får vår förtröstan på dig att växa när vi dagligen överlåter oss till dig. Lär oss att känna den heliga Anden bättre. Låt dina önskningsar bli våra önskningsar.

Lev i den bästa av relationer varje dag. ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.” (Luk. 9:23) ”Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” (Matt. 6:33) Käre Herre, lär oss att sätta dig först i allting. Visa oss hur vi börjar varje dag med dig.

FLER BÖNEFÖRSLAG

- Tacksägelse och lovprisning: Tacka för specifika välsignelser och pris Gud för hans godhet.
 - Bekännelse: Använd ett par minuter till personlig bekännelse och tacka Gud för hans förlåtelse.
 - Ledning: Be Gud om vishet inför nuvarande utmaningar och beslut.
 - Församlingen: Be Gud välsigna ansträngningarna i vårt lokala, regionala och världsomspännande samfund.
 - Lokala önsknings: Be för församlingsmedlemmars, familjens och grannars nuvarande behov.
 - Gensvar: Ta tid till att lyssna till Guds röst och svara i form av lovprisning och sång.
-