

## Söka förnyelse

### DAG 7 - ATT BE MED GUDS LÖFTEN

”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.” (Matt. 7:7)

#### Omöjliga segrar blir möjliga

Jesus frälste oss så att vi skulle ”få den utlovade Anden på grund av tron.” (Gal. 3:14) Men hur bygger vi upp tron på vad Jesus har lovat? Hur ska vi be så att är säkra på att fyllas av den heliga Anden? Hur leder ett pånyttfött hjärta till kristen mognad i verkliga livet? Under många år kände jag till ett sätt att hålla andakt som kallades ”bed med löften”, men under lång tid praktiserade jag det inte. När jag upptäckte välsignelserna när man ber med Guds löften, så ville jag dela med mig till andra. För flera år sedan skrev jag en bok som heter ”Steg till personlig väckelse”, och den innehåller ett kapitel om hur bön med skriften är nyckeln till praktisk kristen erfarenhet. Några läsare skickade mig följande vittnesbörd: ”Jag trodde aldrig jag skulle få sådan ny kunskap om bön – att be baserat på Guds löften, som du förklarade. Under tiden har Gud gett mig segrar i mitt liv som jag inte trodde var möjliga.” ”Sedan jag lärde mig att bedja med löften har mitt liv förändrats . . . Min fru har lagt märke till att jag har helt och hållet förändrats. Jag är förvånad över mig själv.”

#### Prova själv

Vad betyder det att be med löften? Från Bibeln väljer vi ett löfte eller ett budord och använder det när vi ber till Gud. Vi litar på att han gör som han har lovat. Vi tillåter honom att leda våra böner och talar till oss genom sitt ord. Och om vi känner tvivel – som alla gör ibland – pekar vi på löfterna och gör anspråk på dem som personligen garanterade av Gud. När vi fyller våra hjärtan och böner med Bibeln stärks vår tro och vi lär känna Guds sinne som aldrig förr. Ellen White skriver: ”Att ta bort Guds löften från hans Ord vore detsamma som att ta bort solen från himlen . . . Gud har placerat löfterna i sitt Ord för att leda oss till tro på honom. Genom dessa löften drar han undan ridån från evigheten.” (*My Life Today*, s. 338) Bibeln erbjuder tydlig ledning när det gäller våra böner. För det första blir vi tillsagda att framställa våra önskningar i Jesus namn: ”Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.” (Joh. 14:14) Gud lovar också generellt att han svarar på böner som är enligt hans vilja. ”Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss.” (1 Joh. 5:14, 15) Gud uppenbarar sin vilja i Bibelns budord och löften, och vi kan lita på att han gör det han har lovat. Vers 15 fortsätter: ”Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om.” Vad betyder det? När vi ber om något som vi vet överensstämmer med Guds vilja svarar han i samma ögonblick. Vi kanske inte ser tydliga svar ännu. Och vanligtvis känner vi ingenting. Men våra böner besvaras utifrån tro, inte känslor. Känslorna kommer senare, men nu litar vi på löftet. Jag har till exempel lärt mig något när jag bett med människor som är beroende av sprit och tobak. Precis när de ber om befrielse märker de ingenting. De måste få befrielse genom tro. Men kanske några timmar senare känner de att de inte har samma gamla begär efter drickat eller tobaken. Nu har de fått den praktiska befrielsen de bad om i bönen. Ellen White ger också inblick i hur det är att be med löften. ”[Gud] gläder sig när de ställer de allra högsta krav på honom för att de ska kunna förhärliga hans namn. De kan förvänta sig stora saker om de tror på hans löften.” (*Messias*, s. 622). ”Bed om den heliga Anden. Gud håller alla löften han har gett. Säg med Bibeln i hand: ’Jag har gjort som du har sagt. Jag visar på ditt löfte: ’Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.’ (Matt. 7:7). (*Christ’s Object Lessons*, s. 147) Jesus lovar: ”Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.” (Mark. 11:24) Ber du med hans löften varje dag? När vi ber i hans namn och enligt hans vilja rör sig hela himlen!

#### Att be med Gud ord

Gud väntar på att få ge oss den heliga Anden. ”Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?” (Luk. 11:13) ”Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.” (Joh. 7:39) ”Om allt detta kan vi vittna, och likaså den heliga anden som Gud har gett åt dem som lyder honom.” (Apg. 5:32) Far, vi läser att du ger den heliga Anden till dem som ber dig, till dem som tror på dig och till dem som lyder dig. Detta är vår önskan. Gå med oss i livet för vi kan inte själva. Tack för att du utgjuter din kärlek i våra hjärtan

Han inbjuder oss till att fyllas med Anden: ”låt er uppfyllas av ande.” (Ef. 5:18). Kära far! Lär oss att ständigt be om den heliga Andens utgjutelse. Vi vill inte sakna Anden som de oförståndiga brudtärnorna. Fyll oss med den vishet som finns i ditt Ord.

---

#### FLER BÖNEFÖRSLAG

- Tacksägelser och lovprisning: Tacka för specifika välsignelser och pris Gud för hans godhet.
- Bekännelse: Använd ett par minuter till personlig bekännelse och tacka Gud för hans förlåtelse.
- Ledning: Be Gud om vishet inför nuvarande utmaningar och beslut.

- Församlingen: Be Gud välsigna ansträngningarna i vårt lokala, regionala och världsomspännande samfund.
  - Lokala önsknigar: Be för församlingsmedlemmars, familjens och grannars nuvarande behov.
  - Gensvar: Ta tid till att lyssna till Guds röst och svara i form av lovprisning och sång.
-